

Ballonger och ansiktsmasker

Annu öppnade dörren till toaletten och tjöt till av förvåning. En hög med ballonger rullade ut på henne.

- Unna! ropade hon så att hela Färgnauternas hus ekade av chocken - varför är vår toalett fylld med ballonger?

Någonstans långt borta hördes ett mummel och Annu anade det värsta då hon gick närmare ljudet. Unna stod i köket med socker i mungiporna. Hon stod mitt i rummet med händerna bakom ryggen och försökte panikartat svälja. Framför henne på bordet fanns en av kökets största munkar. Unna snurrade på händerna bakom ryggen tills hon hade fått munnen tom.

- Ja, vad ville du? frågade Unna och låtsades som om hon inte hade hört vad hennes syster hade frågat henne. Samtidigt gick Annu till bordets andra sida, kikade på munken och såg orange vätska med fylliga bruna russin på ytan. Hon tittade länge på sin syster, tog sedan tag i hennes hand och avslöjade Unnas hand som höll i en halv munk bakom ryggen.

- Unna! Vi kom ju överens om att vi skulle gå vidare till godsakerna först då våra ansiktsmasker var klara! sa Anna suckande.

- Men det var inte mitt fel, sa Unna och stirrade på sin syster förvirrat - de bara kallade på mig hit till köket, och jag kunde inte motstå frestelsen.

- Precis... sa Annu - och toaletten kallade på mig, men den var full av ballonger! Hur förklarar du det? fortsatte hon medan hon väntade på svar av sin syster.

Men det kunde inte Unna förklara, så hon nöjde sig med att ta en ny bit av munken för att kanske lättare kunna ta sig ur knipan.

Vad hittade Annu i toaletten?

Vad gjorde Unna i köket?

Hitta på vad Färgnauterna kunde göra med så många ballonger.
